

Voorwoord Koninklijke Marine

Ruim 700 jaar oud en met een rijk verleden is Amsterdam een unieke en veelzijdige stad. Een verleden waarin de maritieme sector tot bloei kwam en tot grote rijkdom van de stad leidde. Daarmee werd de grondslag werd gelegd voor een grote bedrijvigheid en bijzondere sfeer. Deze twee facetten van de stad komen op een bijzondere manier tot uitdrukking in dit boek `Daarom Amsterdam`.

Vele Amsterdamse bedrijven en activiteiten worden in dit boek gepresenteerd en onderstrepen het bijzondere karakter van de stad. Uiteraard komt u ook de Koninklijke Marine tegen in dit boek, want bij de bloeiende maritieme sector hoorde ook `lands vloot, die de maritieme belangen van Nederland moest verdedigen.

In 1655 ontstond het Marine Etablissement Amsterdam, als scheepstimmerwerf voor de Amsterdamse Admiraliteit. Samen met het Scheepvaartmuseum zijn de hedendaagse gebouwen nog steeds de getuigen van die tijd. Op de scheepstimmerwerf werden schepen uitgerust, die de wereldzeeën bevoeren, zo wijd de wereld strekt. Zij werden uitgezonden op missies, die wij tegenwoordig expeditionaire missies zouden noemen.

Pas na 1915, toen bleek dat de capaciteit van de werf ontoereikend was voor het type schepen van die tijd, veranderde de rol van het Marine Etablissement. Zo werd het terrein geruime tijd gebruikt voor opslag en werden na de Tweede Wereldoorlog diverse opleidingsscholen van de Koninklijke Marine in Amsterdam gevestigd. Recent is de laatste school uit Amsterdam vertrokken en vormt het terrein de thuisbasis voor diverse Defensieorganisaties. Zo vindt de keuring en selectie van alle potentiële militairen vandaag de dag op dit terrein plaats.

De banden tussen de Koninklijke Marine en de stad Amsterdam zijn hecht. Niet alleen vanuit historisch perspectief, maar ook door de vele maatschappelijke initiatieven die vanuit deze laatst overgebleven Defensielocatie in de Hoofdstad worden ondernomen. Behalve SAIL worden er ook jaarlijks kleinere Amsterdamse activiteiten ondersteund. Vandaar ook dat het mij een groot genoegen is dat aan de Koninklijke Marine redactionele aandacht wordt besteed.

Ik wens u veel leesplezier toe.

De Commandant Zeestrijdkrachten



R.L. Zuiderwijk
Luitenant-generaal der mariniers

